



Waartoe zijn wij ter aarde?

Een vraag die ieder zichzelf weleens stelt, deze vraag hoort te zijn: Waartoe ben ik ter aarde? Wat is mijn reden om op te staan? Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Waar ben ik goed in?

Verandering hangt in de lucht in deze tijden, je kunt het horen, zien, ruiken en proeven. Maar alleen als je bereid bent even stil te staan. Naar jezelf te luisteren.

Ben jij, en zijn wij samen, in staat een betere wereld te creëren?

Stelling 1.

Onze planeet aarde is onze leefomgeving.

Het is niet mogelijk om negatief op deze stelling te reageren, voor niemand.

Deze planeet houdt ons allemaal in leven. We komen eruit voort en we gaan er uiteindelijk weer in op.

De opbrengsten oogsten en zorg voor deze planeet is onze belangrijkste opgave, ons gezamenlijke doel.

Stelling 2.

Onze planeet aarde moeten wij delen met alles wat leeft.

Ook deze stelling lijkt erg voor de hand liggend.

De mens heeft een streepje voor op onze planeet. Wij hebben namelijk het intellect om de natuur om ons heen te manipuleren. Wij kunnen de natuur om ons heen in de maling nemen en zorgen dat dat letterlijk zijn vruchten afwerpt. Maar om te zorgen dat de natuur ons blijft leveren wat wij nodig hebben we een belangrijke taak: de bescherming van alles wat leeft met als doel dat de aarde ons kan blijven leveren wat wij primair nodig hebben, zuurstof en voedsel.

Stelling 3.

Onze planeet aarde zal ons overleven.

Het is geen vrolijke stelling maar ook deze stelling valt niet te ontkennen.

Op dit moment staan we wel op een keerpunt in ons voortbestaan als mens. We zijn de planeet en dus onze leefomgeving aan het uitputten. Onze aantallen nemen toe en we zijn niet of nauwelijks in staat de juiste hulp en zorg te bieden om ons voortbestaan mogelijk te maken.

Stelling 4.

Wij behoren allemaal tot de homo sapiens.

Ondanks sommige vermoedens over buitenaardse wezens kunnen we deze stelling ook niet ontkennen en vooral niet negeren.

Wij behoren allen tot de menselijke soort. Onze basis behoeften zijn allemaal hetzelfde: we zoeken levensvervulling, we hebben een geweten en hebben dagelijks onze voeding, zuurstof en slaap nodig.

Waar je ook vandaan komt en uit welke cultuur je ook voortkomt in het bovenstaande zijn we allemaal gelijk.

Keerpunt.

Wij allemaal, alle 7 miljard medemensen dragen samen de verantwoordelijkheid voor onze toekomst. Denkend vanuit de stellingen hierboven komen we uit op 2 mogelijke toekomst scenario's:

Scenario 1.

We blijven doorgaan zoals we nu doen. We wachten af en zien wel wat er van komt. Daarmee laten we de groei-economie, de waan van de dag, de algoritmes en de zelfdenkende computers ons lot bepalen. Hier zal vervolgens onze planeet op reageren met vervuilde lucht, vervuild water kortom een ecosysteem dat zich tegen ons zal keren.

Scenario 2.

We maken een evolutionaire sprong. We zien in dat we deze planeet en leefomgeving van ons allemaal is, dat een stukje aarde geen bezit kan zijn, dat we samen moeten delen in alles. Dit scenario is zeker niet eenvoudig, we moeten alles omdenken, we moeten onze leefwereld en systeemwereld in balans brengen. We moeten evolutionaire regels en neigingen leren negeren.



Hoe dan?

Het antwoord is al eeuwen oud: we gaan leven in vrijheid, in gelijkheid en in broederschap.

Vraag jezelf af:

Leef ik eigenlijk wel in vrijheid?

Doe ik wel waar ik goed in ben?

Ervaar ik gelijkheid, kijk ik neer op mensen, zijn er mensen waar ik tegenop kijk?

Spreek ik met mensen die anders zijn als ik?

Geef ik mensen het vertrouwen ongeacht wie zij zijn?

Voel ik mij echt verbonden met anderen?

Dit is een oproep aan iedereen om wereldverbeteraar te worden en dat mag op jouw manier. Laat maar weten hoe jij erover denkt.

Pieter Hessel

Imagineer

Inspiratiebronnen: Cees Zwart, Anne Pastors, Kate Raworth, Jan Rothmans en Jan Bommerez.